



†

ABDIJ DER TRAPPISTEN

WESTMALLE, 5.2.78

8

Beste heer de Grauwe,

Hierbij zend ik u 2 laatste deel van wat ik u beloofd had / excuses: ik ga voort op 8.2.'78 / behalve een foto van het beeld die in de maak is. Ik wil niet langer om u te storen wat ik heb.

Verwijzing naar Kantingers wat dat beeld betreft = Arch. Abdij Westmalle, Kroniek 1912 p. 107-8. Hierbij een afbeelding van een oude cliché in glas.

Het altaar van Westmalle - St. Montinus: herkomst opgetekend in Archief der Parochie, maar van welke Kantingers ??? De mand die u zou kunnen zeggen ligt met een hartinfarct. Misschien vernemen ik en meld ik het u later. Welk deel van het altaar daarmee bedoeld wordt is echter niet duidelijk. In het parochie-archief is immers sprake van het vervoerdigen van een

tabernakel, met ontwerp erbij getekend, dat
de vorm meest krijgen van dat wat op de
kaart is afgebeeld. Dus zou dit niet van de
Kantainers - van welke Kantainers dan? -
Komen. U ziet: hoe verder men zoekt, hoe
meer vraagtekens.

Ik denk dat ik een blad met cor-
respondentie zal laten drukken en aan de Kopiers
v. h. boek zenden. Betrouwe dagfonten die te
verantwoordelijken zijn van anderen en nog
een aantal.

Denk voor uw belangstelling en
vriendelijke groeten.



P.S. Heerlijk wat ik ontving uit S.S. ixtun-aldy
betreff. de beelden van de. Niet nodig te
zenden

M^r de Prouwe,

Sisteren ontvang ik bijgevoegde foto van mijn amateur-fotograaf. Niet al te best, maar ik vind het wettig en kan ik herbeginnen. Misschien kunt u er mee doen? of liever nog met de andere foto waar die bloemen-ouders-stolps bijstaan, met al de franje die er rondom een lijn hoort. Ik heb er geen van beide iets betrekkel (kruis in glas linnen) en dus vraag ik (geheel onbetreft?) u ook niets.

Met oprechte wensen van t allen-
beste voor u, uw gezin en uw werk.



... was entote gegeven door ons h. Beeloten maken
Franciscus J. B. ... In de wereld van Baptist Boter-
mans (buitenrechtelijke kind v. Carloline Botermans).
Geboren te Antwerpen 26 mei 1824
Bekend gemaakt 11 mei 1850
Verbleef in Chimay (om beeloten te maken ...) van
17 feb. 1856 tot 2 sept. 1859.
Overleden te St. Sixt. 27 maart 1864

Hom dat volstaan? Bij Gaten Landoorn de Cleyne
"Oblitatorium der abdy" is veel een uitvoeriger notitie
te vinden.

Mogwaars hartelike groeten. Tot wederkeren
h. Jan Bost.

In de resten wordt momenteel een boek voorgelezen
geen interesse.